



KRISTENDOMMEN I DANMARK

Det er blevet diskuteret, om det er i orden at sige, at kristendommen er den bedste religion for Danmark. Spørgsmålet afføder i sig selv en række andre spørgsmål.

Der er nogle, der har indvendt, at man slet ikke kan tale om bedre og dårligere religioner, men at det alene kan dreje sig om spørgsmålet: er religionen sand eller falsk. Men her er vi allerede kommet ind i en form for selvmodsigelse. For når man tror, forholder man sig ikke til kristendommen, men så forholder man sig til et budskab, evangeliet, og dermed forholder man sig til Gud, og til Jesus Kristus, hans søn.

Når man taler om „kristendommen“, så er man trådt et skridt til siden. Så har man gjort sig selv til betragter af en religion. Så er man med andre ord trådt ud af troen. Som betragter suspenderer man spørgsmålet om sandhed. Man lader som om, man ikke selv skal afgøre sig, om man vil tro budskabets sandhed.

Sådan gør videnskaben for eksempel. Så er kristendommen en religion, nogen har, og som man kan beskrive, og hvis historie man kan studere. På samme måde forholder man sig fra politisk hold til kristendommen. Man betragter den kristne religion og spørger efter dens samfundsværdi. Og så kan man sammenligne den med andre religioner og spørge, hvilken der er bedst.

Sådan er det også, når man taler om det, man kalder for de kristne værdier, og der plejer man blandt andet at nævne menneskers ligeværdighed, næstekærlighed, omsorgen for de svage og adskillelse af religion og politik. Og så kan man tilslutte sig disse værdier eller nogle af dem, hvis man finder dem værdifulde.

Men hvad skal afgøre, om man finder det værdifuldt? Det må i sagens natur være et eller andet princip, man har, som derfor bliver det overordnede. Det kan være humanitet, demokrati, solidaritet eller lignende. Men betyder det ikke, at man egentlig tror på noget andet, nemlig demokratiet eller humaniteten, altså det princip,



som man sætter højest?

Der er også den vanskelighed ved dette spørgsmål, at dersom man finder ud af, at man anser kristendommen for den bedste religion, og derfor vælger at være kristen og tro på Gud, og desuden som politiker ønsker at styrke kristendommen position, så har man i en vis forstand allerede selv svækket dens position, fordi man har underordnet den demokratiets eller humanitetens princip.

Det er jo sandt, at kristendommen gennem historien har formet det danske samfund, og at de politiske og moralske værdier, der er fremherskende i landet for en stor dels vedkommende er udsprunget af kristendommen. Men når kristendommen har haft denne virkning, skyldes det, at man har troet på Gud. Man har hørt evangeliets frisættende budskab og troet det. Troet, at dette er sandheden. Uden den tro, vil kristendommen ingen virkning have. Man kan ikke kalkulere sig til, hvilken religion man vil have, og så vælge den for at få visse ønskede virkninger af den.

Hvad så med spørgsmålet om kristendommens (folkekirkens) stilling i landet, og i folkeskolen ikke mindst, som debatten jo har handlet om? Skal der gives et kort svar, må det være, at folkekirkens stilling i samfundet og kristendomsfagets stilling i skolen, skyldes Grundloven. Og Grundloven er det danske folks lovgivning om dets eget hjem, dets fædreland. Og da det danske folk i alt-overvejende grad bestod af evangelisk-lutherske kristne, var det kun naturligt, at folket gav sin egen kirke og den kristne børnelærdom en fortrinsstilling samtidig med, at religionsfriheden sikredes alle borgere.

Kritik af denne fortrinsstilling kan kun skyldes, at man har erstattet kristentroen med en anden tro, eventuelt en verdslig tro på demokrati eller humanitet. Så vidt jeg kan se, vil kirkens og kristendommens fortrinsstilling blive bevaret så længe, der er et kristent flertal i landet, der ønsker at bevare den. Hvad forkert skulle der også være i det? Det hindrer ikke, at der er religionsfrihed.



SOMMERKONCERT I HEJNINGE KIRKE

Torsdag, den 4. juni, kl. 19.30

CARL NIELSEN I ØJENHØJDE

– et musikalsk foredrag, fyldt med anekdoter om Carl Nielsen.



Ulla Munch vil synge nogle af hans smukke sange, akkompagneret af Charlotte Dagnæs-Hansen, der også fortæller om, hvordan Carl Nielsen lod sig inspirere af tekstforfattere som I. P. Jacobsen og Jeppe Aakjær.

Ulla Munch er mezzosopran - og dertil en særdeles alsidig sanger med mangeårig erfaring fra bl.a. DR Vokalensemblet. Charlotte Dagnæs-Hansen er organist i Præstø og Skibinge Kirker. Hun har de senere år desuden været en flittig fortæller og foredragsholder over musikalske og litterære emner.

Efter koncerten i kirken fortsætter vi på Trelleborg Friskole med kaffebord og synger sammen nogle af Carl Nielsens mest kendte sange, kædet sammen af Charlotte Dagnæs-Hansen.

Der er gratis entré. Alle er velkomne.



KIRKEN I SOMMERLANDET

Torsdag, den 25. juni, kl. 19.30:

Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Morten Brøgger, derefter kaffebord i præstegården.

I præstegården taler **Hans-Peter Tams** om **Mindernes dæmoner**. Det er rystende og barske barndomserindringer fra krigens tid som dreng i Tyskland og Polen og samtidig en livsbekræftende beretning om, hvordan han og hans søskende klarede sig igennem krigens sidste år.



Torsdag, den 9. juli, kl. 19.30:

Gudstjeneste i Stillinge kirke ved N.N., derefter kaffebord i præstegården.

I præstegården taler historiker **Carsten Egø Nielsen** om **Slagelse og omegn under besættelsen** og viser billeder fra perioden. Han er medforfatter til bogen *Slagelse – besat og befriet*.

Torsdag, den 16. juli, kl. 19.30:

Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst **Rasmus H. C. Dreyer**, Sorø, derefter kaffebord i præstegården.

I præstegården taler sognepræst **Lis Samuelsen**, Sorø, om **Færøerne**, hvor hun er vokset op.

Alle er velkomne. Der er fri entré.



Sogneudflugt for Hejninge sogn

Lørdag, den 12. september.

Beboere i Hejninge sogn inviteres med på udflugt til
Høstmarked i Andelslandsbyen Nyvang



Vi kører af sted i bus fra p-pladsen foran kirken kl. 10.30.
Deltagelse i udflugten er gratis.

Der vil i løbet af sommeren blive uddelt tilmeldingssedler
til alle husstande i Hejninge sogn.

Med venlig hilsen
Hejninge menighedsråd

Sangaften i præstegården

Torsdag, den 27. august, kl. 19.30.

Denne sangaften om Carl Nielsen er opfølgeren til
forårets velbesøgte sangaften. Charlotte Nielsen vil guide
os videre igennem Carl Niensens dejlige sangmelodier og
give en introduktion til hans blæserkvintet, som vil blive
spillet ved en koncert i Stillinge kirke den 20. september.

Der er kaffebord og fri entré. Alle er velkomne.



Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd.

Vi har igennem de seneste måneder arbejdet ihærdigt for at finde en ny kirkeværg. Det er nu lykkedes. Vi er glade for, at Pia Nielsen har sagt ja til hvervet. Pia er bekendt med arbejdet, idet hun tidligere har arbejdet med GIAS-systemet på Korsør kirkegård. Der er tale om en digital registrering af gravsteder. Pia er allerede kommet godt ind i arbejdet og fået bund i de sager, der har ventet i månedsvis.

Fredag d. 8. maj havde vi syn over kirke, kirkegård, præstegård samt graverbolig. Her blev de mest nødvendige renoveringer drøftet. Herefter lavede vi en prioriteret rækkefølge til brug for budgetlægningen – i budgetsammenhæng kaldet ”anlægsønsker”. Disse bliver endelig behandlet på årets budgetmøde i menighedsrådet som holdes tirsdag d. 2. juni kl. 19.00, hvor alle er hjertelig velkomne (tidligere var mødet annonceret til at være 28. maj). Når budgettet er vedtaget i menighedsrådet sendes det elektronisk til provstiet, som herefter behandler de indkomne budgetter og bl.a. tager stilling til, hvilke af anlægsønskerne, der kan imødekommes.

I sidste nr. af 2sogne omtalte vi opretningen af kampestensmuren på kirkegården. Dette arbejde har vi nu fået grønt lys af provstiet til at udbedre. Arbejdet forventes udført i løbet af juni måned.

Picnicgudstjeneste afholdes søndag d. 14. juni kl. 10.30 i præstegårdshaven. Efter gudstjenesten kan man spise sin medbragte mad. Menighedsrådet sørger for borde og stole til alle samt kaffe og småkager. Vi håber på stort fremmøde samt godt vejr. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs.

Ellers er der blot tilbage at ønske alle en rigtig god sommer.

Ebbe Gjørup/formand





GUDSTJENESTER

	Stillinge	Hejninge
31. maj, Trinitatis søndag	10 ³⁰	Ingen
7. juni, 1. s. e. trinitatis	10 ³⁰	9 ⁰⁰
14. juni, 2. s. e. trinitatis	10 ³⁰ (F)	Ingen
21. juni, 3. s. e. trinitatis	9 ⁰⁰	10 ³⁰
28. juni, 4. s. e. trinitatis	10 ³⁰	Ingen
5. juli, 5. s. e. trinitatis	10 ³⁰	9 ⁰⁰
12. juli, 6. s. e. trinitatis	10 ³⁰	Ingen
19. juli, 7. s. e. trinitatis	9 ⁰⁰ *	Ingen
26. juli, 8. s. e. trinitatis	Ingen	19 ³⁰ **
2. august, 9. s. e. trinitatis	9 ⁰⁰ ***	Ingen

Gudstjenester på plejehjemmet

10. juni og 8. juli, kl. 14.30.

(F) = Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven, børnekoret medvirker.

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger, undtagen * Jan Grønborg, ** Torben Hjul Andersen og *** NN.

Kirkebil

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag inden kl. 16.

Ferie mm.

Sognepræst Morten Brøgger holder fri 29. juni-4. juli og sommerferie 18. juli-7. august. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk).



Sognepræst

Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk

Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.

Stillinge sogn

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.

Menighedsrådet:

Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk

Kirkeværgen: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55,
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com

Birte Andersen
Susanne Broustbo
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn

Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.

Menighedsrådet:

Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk

Kirkeværgen Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: alfredberg@outlook.dk

Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen