



FEST OG HØJTID

„Jeg glæder mig i denne tid.“ Sådan lyder som bekendt indledningen til *Peters Jul*. Og vi hører videre om alle juleforberedelserne. „Og Mor hun har så mange bud, hvert øjeblik må Anders ud.“ De første vers i bogen er nærmest en oprensning af alt det, der bliver gjort inden jul. Adventstiden er en forberedelsestid. Også vi forbereder os. Vi spiser julefrokost, får gløgg og æbleskiver, køber ind og pynter op, vi går i kirke og til koncerter og åbner kalendere. For forberedelse til julen består også i at forberede sindet.

Det er lidt pudsigt, som der er forskel på den måde, vi hører de to ord på: Fest og højtid. Højtid er efterhånden blevet noget, det er forbeholdt kirken at holde. Og det højtidelige forbinder vi med noget alvorsfuldt, men også glædeligt og overvældende.

Men går vi tilbage i tiden, så var ordet højtid i virkeligheden et ord for fest. Højtid *betød* fest. Kirkens højtider var og er kirkens festdage. Men nogle steder har højtideligheden formået at fordrive festen fra huset, så vi står tilbage med noget, der skal være alvorligt, flot og ærefrygtindgydende, men som blot er højtideligt i den kedelige betydning, at man skal påtage sig en særlig ærbødigt og alvorsfuld mine.

Julehøjtiden er altså julefesten. Det er den, vi forbereder os til. Årets store fest.

Fordi julen er en fest er det først og fremmest en glædelig højtid. Men hvordan kan man forberede sig til glæde. Kan man sådan på klokkeslæt og dato blive glad? Både ja og nej. Glæde er ikke noget, man kan kommandere frem. Man kan ikke blive glad blot ved at beslutte sig for at ville være det. Glæden skal have en grund.

Men alligevel er det sådan, at vi godt kan hjælpe glæden på vej. Når vi forbereder os til jul, forbereder vi en fest. Og ligesom til enhver anden fest ved vi godt, at der hører sig visse ting til. Indbydelserne, det pyntede hjem, festbordet og maden, gæsterne, sangene og talerne, gaverne, og hvad der ellers hører sig til. Vi kan ikke sådan pege én ting ud og sige: festen ligger i den ting alene. Men festen er summen af det hele. Og med festen indfinder glæden sig. Så vi kan godt blive glade på dato og klokkeslæt.



Adventstiden er forberedelsestiden. Det er i kirken også Johannes Døbers tid. Han er forberederen. Han bereder vejen for Jesus Kristus. „Jeg er en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!“ Sådan sagde han om sig selv.



Forskellen og omslaget fra Johannes Døber til Jesus Kristus er mærkbart. Mens Johannes var moralisten, der opfordrede til en streng, asketisk livsførelse, hvor man overholdt den religiøse lov nøje, lyder der andre toner fra Jesus. Til kvinden som skulle stenes for ægteskabsbrud, sagde han, da der ikke var nogen, der turde kaste den første sten: „Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? ... Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.“ Rækkefølgen er det forbavsende. Jesus siger ikke, hvis du undlader at synde fra nu, vil jeg ikke fordømme dig. Nej, det er lige omvendt. Jeg fordømmer dig ikke, synd derfor ikke mere. Og da han blev korsfæstet sagde han: „Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.“

Paulus, som efter disciplene, var en af første, der forstod, hvad dette budskab indebar, skrev: „Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.“ Paulus havde set det med rækkefølgen. Guds kærlighed kommer først. Vi skal ikke gøre noget først for at fortjene den. „Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse.“ „I er børn i kraft af et løfte ... til den frihed har Kristus befriet os.“ „Brødre, I blev kaldet til frihed.“ Det er dette frihedsbudskab, vi fejrer i julen. Derfor holder vi fest. Derfor siger Paulus også: „Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.“



JULEMØDE

Torsdag, den 4. december, kl. 19.00
i Kirke Stillinge forsamlingshus



Gå julen i møde med en stemningsfuld aften i selskab med operasangeren Jens-Christian Wandt.

Julens og advents smukke salmer og sange er på programmet og præsenteres med små anekdoter om musikken, tanker ved juletid, fortællinger om julens mærkelige traditioner, oplevelser fra mange julekoncerter i både ind- og udland, og samarbejdet omkring julens musik med spændende personligheder. Solistiske indslag veksler med fællessang hvor alle synger med. Hør bl.a. O hellige nat, Julebudet, Glade jul, Barn Jesus i en krybbe lå, Der er noget i luften, og mange andre af julens elskede salmer – også et par af de populære engelske Christmas Carols.

Jens-Christian Wandt er kendt fra Julekoncerten i Skagen Kirke som TV2 har sendt hvert år til jul siden 2010. Han er arrangør af Verdensballetten som hvert år turnerer i Danmark. I 2010 udgav han albummet „Jul i Skagen“.

Der vil desuden være kaffebord, børnekor og udlodning af julestjerner.

Entré 30,- kr. Alle er velkomne.



FILMAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag, den 15. januar, kl. 19.00 (NB!):

Efter en kort indledning ved Morten Brøgger ser vi filmen

Brændt af Solen

Om filmens handling: Rusland 1936. Revolutionshelten general Kotov tilbringer en idyllisk sommer i sit sommerhus med sin familie. Situationen ændrer sig dramatisk, da fætterten Dimitri fra Moskva ankommer uanmeldt. Han charmerer familien, men dette er Stalintidens Rusland, og Kotov ved, at Dimitri ikke blot aflægger høflighedsvisit.

Filmen modtog en Oscar som bedste udenlandske film, samt juryens pris i Cannes.

FOREDRAGSAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag, den 26. februar, kl. 19.30:

Mag.art., foredragsholder Monica Papazu:

Rumænien under kommunismen og i dag

Monica Papazu er født og opvokset i Rumænien, men har boet i Danmark i 35 år. Hun fortæller sine personlige erindringer om, hvordan det var at vokse op i et kommunistisk land. Om undertrykkelsen, overvågningen af borgerne og om den indre modstand mod det kommunistiske system og dets verdensanskuelse. Til sidst i foredraget vil Monica Papazu trække en linie frem til vores dages Rumænien, og se på hvad de sidste 25 års historie har betydet sammenholdt med de forhåbninger, rumænerne havde, da kommunismen faldt.

Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord.



Nyt fra menighedsrådet

Som skrevet i sidste nummer af 2 Sogne, har vi fået etableret en ny trappe op mod kirkens indgang, men desværre er der ca. 6 ugers leveringstid på trappens to gelændere. Vi håber, at disse er på plads primo december.



Ellers har vi haft 5 års eftersyn på etape 1 vedrørende kirkens indvendige istandsættelse (fra 2009). Dette eftersyn må naturligvis ikke foretages af det arkitektfirma, som har stået for projektet. I det store og hele var det kun småting, der blev konstateret, bl.a. at et par af udtræksbænkene binder lidt, en mindre revne i murværket i tårnrummet samt enkelte ødelagte fuger i trappen mellem våbenhus og skib. Ellers blev der diskuteret separat opvarmning af tårnrummet til brug for, når organisten skal øve. Dette vil menighedsrådet naturligvis overveje nærmere og eventuelt søge de nødvendige midler til etablering. Men ellers konstateredes det, at de udførte arbejder fremstår i fin stand uden væsentlige fejl eller mangler.

Og så stunder julen jo til – og dermed også de sædvanlige traditioner i form af julemødet med operasanger Jens Chr. Wandt d. 4. december og landsbykorets medvirken ved aftengudstjenesten d. 14. december.

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul.

På menighedsrådets vegne.
Ebbe Gjørup/formand.



Advent og Jul i vore kirker:

1. søndag i advent medvirker *børnekoret* ved gudstjenesten i Stillinge kirke kl. 16.00.

3. søndag i advent opfører Trelleborg Friskole et *krybbespil* ved gudstjenesten i Hejninge kirke kl. 10.30.

3. søndag i advent synger vi julen ind sammen *Landsbykoret* ved gudstjenesten i Stillinge kirke kl. 19.30.



Juleaften er der julegudstjeneste i Hejninge kirke kl. 14.30 og Stillinge kirke kl. 16.00 ved gudstjenesten i Stillinge medvirker *voksenkoret*.

Juledag er der julegudstjeneste i Stillinge kirke kl. 10.30 her medvirker *voksenkoret*.

Anden juledag er der julegudstjeneste i Hejninge kirke kl. 10.30.

Nytårsdag er der gudstjeneste i Stillinge kirke kl. 14.30, her medvirker *det lille motetkor*, og i Hejninge kl. 16.00.



GUDSTJENESTER

	Stillinge	Hejninge
7. dec., 2. s. i advent	10 ³⁰	Ingen
14. dec., 3. s. i advent	19 ³⁰ (L)	10 ³⁰ (K)
21. dec., 4. s. i advent	10 ³⁰	Ingen
24. dec., Juleaften	16 ⁰⁰	14 ³⁰
25. dec., Juledag	10 ³⁰	Ingen
26. dec., Anden juledag	Ingen	10 ³⁰
28. dec., Julesøndag	10 ³⁰	Ingen
1. januar, Nytårsdag	14 ³⁰	16 ⁰⁰
4. jan., Helligtrekonger	10 ³⁰	Ingen
11. jan., 1. s.e. h3k	9 ⁰⁰	10 ³⁰
18. jan., 2. s.e. h3k	10 ³⁰	Ingen
25. jan., Sidste s.e. h3k	10 ³⁰	19 ³⁰ *
1. feb., Septuagesima s.	10 ³⁰	Ingen

(L)=Landsbykor, (K)=Krybbespil

* Kirkekaffe.

Gudstjenester på plejehjemmet

10. dec., kl. 14.30, 24. dec., kl. 10.00 og

14. jan., kl. 14.30.

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.

Kirkebil

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag inden kl. 16.

Ferie

Sognepræst Morten Brøgger holder fri 24. og 26.-28. januar. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk).



Sognepræst

Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk

Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.

Stillinge sogn

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.

Menighedsrådet:

Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk

Kirkeværgen Inger Lomholt, tlf. 40 47 27 74,
e-mail: lomholtinger@gmail.com

Birte Andersen
Susanne Broustbo
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn

Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.

Menighedsrådet:

Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk

Kirkeværgen Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: alfredberg@outlook.dk

Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen