



HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

Maj – juni – juli – august 51. ÅRGANG – NR. 2



Ecce Homo by Antonio Ciseri

HAVDE MANDEN FRA NAZARETH SUCCES?

Prædiken til seksagesima søndag (fork.)

Vi lever i en meget bekymret og ængstelig tid. Hvilket egentlig er mærkeligt, for vi lever samtidig i en tid, hvor sikkerheden og folkesundheden er større end nogensinde før. F.eks. læste jeg på Alt for damernes hjemmeside, at man hvis man lever et helt almindeligt liv, bliver udsat for alle mulige former for større eller mindre farer hele tiden. Hvilke farer er det så der er tale om? Ja,



jeg kan afsløre, at det hverken er snigskytter, oprørere, tsunamier eller jordsskælv. Nej, det er røg, radon, mobilstråler, støv, os og sprøjtegifte.

Nu er det ikke, fordi jeg mener, at vi ikke skal bekymre os om sprøjtegifte i mad og nullermænd under sengen – det gør jeg faktisk selv – meget – men det er jo noget man kan gøre noget ved – og at kalde det en *fare* er måske en lidt dramatisk retorik eller hvad?

I hvertfald er det nok det, man vil kalde first world-problems – altså ting vi udelukkende bekymrer os om her i denne privilegerede rige del af verden.

Ikke desto mindre er vi bekymrede. Og stressede. Som aldrig før. Men hvorfor så? Hænger det mon sammen med, at vi i høj grad besidder en stejl tro på at alt afhænger af os selv. At vi selv skal få det hele til at ske?

At vi selv har ansvaret for at udvikle os til harmoniske og glade mennesker - det gælder bare om at tage ja-hatten på – ja selv skolebørn har ansvaret for egen læring og for personlig vækst.

Den megen fokus på eget ansvar for vækst, harmoni og personlig succes kan jo tydeligt ses også på det store marked, der er for livsstilsvejledning, terapi og selvhjælpsbøger.

Selv de mest indædte solidaritetsforkæmpere synes overbevist om det givende og personligt udviklende ved "at give sig selv plads" i form af en daglig meditationsseance eller spirituel powerwalk eller en weekend væk fra børnene med wellness og tre-rettersmiddag på et spahotel.

Virker det så? Tilsyneladende ikke. Det viser sig nemlig, at den potentielle køber af en selvhjælpsbog er en person, som mindre end 18 måneder forinden har købt sin seneste bog om selvhjælp.



Selvhjælpsbøgerne lover os – at alle vores længsler og behov kan opfyldes – her og nu - hvis vi bare sørger for at udvikle os personligt. Det hele afhænger af os selv! Om vi virkelig vil.

Også inden for kirkens rækker bekymrer man sig. Den kirkelige bekymring ytrer sig først og fremmest ved sit evindelige fokus på tal og mængder. Der tælles utrolig meget i den danske folkekirke. Der skal gøres mange ting, og der skal komme mange mennesker til alle disse mange ting. Der skal være vækst!

Der skal desuden præsteres en lav gennemsnitsalder, for det er ikke godt nok at kunne samle en masse gamle mennesker. De kan jo være døde i morgen, ikke sandt? Det er meget bekymrende!

Tænk på hvor bekymrede de første kristne burde have været. De burde have været meget bekymrede for kirkens fremtid. Det var ikke sjovt at være kristen under kejsere som Diokletian, Decius eller Domitian. For ikke at tale om Nero. De kristne blev tvunget til at løbe spidsrod mellem rækker af gladiatorer med køller og kæppe. Derefter blev de kastet for løverne, korsfæstet eller brændt på bålet. Men de var glade, fordi de fik del i deres Herres lidelser. Det kan ikke have været noget der tiltrak mange – og hvis det gjorde var de jo hurtigt væk igen.

Til sammenligning bekymrer dagens statsstøttede folkekirke sig overmåde meget for, om der nu også kommer tilstrækkeligt med folk i de flotte, velindrettede kirkerum, som det står enhver frit for at benytte, når man vil.

Til den bekymring – både den der går på personlig vækst og på kirkens liv og vækst – slår evangeliet i dag fast hvem vi er og hvordan vi er stillede over for Gud. Her slås det fast at "kornet spirer og vokser, uden at vi ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset."

For det vokser jo medens vi sove. Uden at vi ved hvordan. Og dermed løftes den stressede vækstbyrde fra os.



Der ER rigtignok – meget at bekymre sig om – både hos os selv personligt og i forhold til kirkens liv og vækst. Men kristeligt set – siger evangeliet – er der ikke noget at bekymre sig om.

Frygt ikke, siger Jesus et sted – for jeres Far har besluttet at give jer riget. Og det er det evangeliet vil. Det vil holde dig fast på glæden nu og her. På at livet ikke skal overskygges af bekymring og angst.

Derfor – drop selvhjælpsbøgerne. Som en psykolog ganske fornuftigt foreslog i en klumme i PsykologNyt for nylig:

”De (selvhjælpsbøgerne) binder dig til forestillingen om, at du kan kontrollere din tilværelse og i længden bliver du blot i dårligt humør over, at du ikke kan leve op til deres løfter om lykke, rigdom og sundhed og personlig vækst. Istedet burde alle læse en roman. De giver dig mulighed for at forstå menneskers liv som komplekse og ustyrlige. Læs mindst én om måneden. Og tag så nej-hatten på: Når nogen til en medarbejderudviklingssamtale, vil have dig til ”personlig udvikling”, så sig pænt nej tak. Sig, at du hellere vil have kageordning.”

Med hensyn til den folkekirkelige bekymring: Selvfølgelig skal vi sørge for gode vilkår for det lille frø. Kirkebygningerne skal holdes ved lige og vi skal holde kirke så evangeliet bliver talt og hørt.

Men der er al mulig grund til at være på vagt overfor tælleriet og måleriet. Evangeliets virkelighed, Guds virkelighed kan ikke måles med tal og mængder. Ja, man kan slet ikke tale om succeskriterier, når det gælder Vorherre.

Se nu på ham – ham hvis ord vi holder kirke på. Manden fra Nazareth havde han succes? Han som blev betragtet som en forargelse – og en tåbelighed. Hans tilhængere – kvinder, landsforrædere, fiskere og bønder var ganske få og de stak halen mellem benene, da det gjaldt.



Stræbte de første kristne efter succes? Hvad succesfuldt var der ved at blive forfulgt og hånet og tilsidst smidt for løverne? Er det tanken om succes, de koptiske, irakiske og syriske kristne, som er truet på livet holder kirke på? Nej vel. Ikke desto mindre begynder det vi kender som Kirken med denne uglesete og mislykkede mands forkyndelse. I forhold til andre riger er det Guds rige han forkynder uanseeligt og en yderst tvivlsom succes – men i slutstadiet vil det overgå dem alle.

Og det er allerede nu sat i værk. Det kan endda ses – overalt her i Danmark – ja selv i de fjerneste afkroge af landet ligger kirkerne med få kilometers mellemrum, og her har de ligget i tusind år og ført deres egen stille tilværelse.

Som et vidnesbyrd om at Riget allerede har taget sin begyndelse hos os.

I disse kirker. I vores kirker. Ikke bare i bygningen Kirken - men også når vi er forsamlede om at høre Guds ord - heri er Guds rige skjult. Her er kimen til det. Tilstede midt i blandt os. Men alligevel skjult.

Det ser måske ikke ud af så meget. Ihvertfald er Den bekymrede kirke utålmodig. Den vil se det store træ nu. Den vil se Guds herlighed nu.

Den vil ikke se det i Bethlehems fattige stald eller i manden på korset eller i det lille uanseelige frø. Eller i de tusind små menigheder der landet over samles om Hans ord i al stilfærdighed – uden at gøre meget væsen af sig - hver søndag og har gjort det de sidste 1000 år, i hvert fald her til lands.

Og i hvert eneste menneske. I hver en af os. Selv det mest ukompetente, uharmoniske og negative menneske – i os sået et frø. Det er sandheden om os – at Guds rige er midt iblandt os – at vi er et spejl af Gud selv – der er en konge eller en dronning i hver af os - og alt hvad der hænder os af fred og



glæde, tro og håb og kærlighed– det arbejder i os uafhængigt at vores personlige indsats. Det kommer til os som gave – som kærlighed. Fra Gud selv – godhedens kilde. Det vokser, mens vi sover. Uden at vi ved hvordan.

Og fordi vi har fået det for ingenting - skal vi også give det videre for ingenting. Vi skal give glæden, troen håbet og kærligheden videre til hinanden, til vores børn og til alle vi møder.

”Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.”

Amen



SENESTE NYT

Hjemmesiden

- har været nede i et stykke tid. Der arbejdes på at finde en løsning. Indtil da er det muligt at orientere sig på kirkernes facebookside: Søg på Høve og Havrebjerg valgmenigheder og ”like” siden.

Konfirmation

Den 27. april er der konfirmation for 17 skønne, unge mennesker i Høve Valgmenighedskirke. Her ses de i Roskilde i februar i år.





Skal du konfirmeres i 2015?

Der er indskrivning i præstegården torsdag den 7. august kl 17.00. Her vil der også være nærmere information om undervisning, datoer mm. Indskrivning kan også ske ved henvendelse til præsten. Tilmelding på haugenana@hotmail.com

KALENDER

Børnegudstjeneste 11. maj

Den 11. maj er der børnegudstjeneste i Høve Valgmenighedskirke med børnekor (2. kl. fra Lille Egede Friskole). Efter gudstjenesten er der kaffe/the/saftevand i forsamlingshuset eller præstegårdshaven. Alle er meget velkomne, unge såvel som gamle.

Rengøringsdage i kirkerne

Høve: tirsdag den 13. maj kl. 9.00
Havrebjerg: torsdag den 21. august kl. 9.00. Hvis man vil deltage men er forhindret den dato, kan man henvende sig til formanden.

Pinse

Der er gudstjeneste pinsedag i Havrebjerg kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe med brød. Anden pinsedag er der fælles med sognekirkerne omkring Skælskør udendørgudstjeneste i Borgbjerg mindepark ved Boeslunde kl. 11. Medbring picnicurven. Der serveres kaffe og the på stedet.

Årsmøde Vejstrup Valgmenighed 14. -15. juni

Årsmøde for de grundtvigske valg- og frimenigheder afholdes i år i Vejstrup. Programmet kan ses på www.vejstrupvalgmenighed.dk.



Gudstjeneste under bøgen i Høve

Den 6. juli er der friluftsgudstjeneste på græsplænen under den store bøg foran forsamlingshuset. Morgenmad i præstegårdshaven kl. 9.00.

Sommersangaften 31. august kl 19.00 i Havrebjerg kirke

Med Anders Westfall og hans lyriske jazz-trio. Der er gratis entre og efterfølgende kaffe og underholdning i Havrebjerg Forsamlingshus.

Udflugt til Stevns

Sommerudflugten går i år til Stevns. **Der er afgang med bus den 31. august kl. 8.30 fra Antvorskovhallen i Slagelse.** Kl. 10.00: Gudstjeneste i Stevns Valgmenighedskirke. Herefter Stevnsfortet, klinten og kirken. Medbring selv madkurv. Der serveres kaffe og kage. Vi forventes at være tilbage sidst på eftermiddagen. Tilmelding til Nana Hauge senest 10. august. Pris 150 kr.

HUSK OGSÅ!

Studenterkredsens sommermøde på Liselund

3.-9. august. I år sættes danskheden og spørgsmålet om det nationale til debat. Mød bl.a. Pernille Rosenkrantz-Theil, Marie Krarup, Hans Hauge, Thue Kjærhus og Peter Gundelach. Se mere på www.liselund.dk

Sommermøde på Liselund

12. -17. august. Medv.: bl.a. Nynne Bjerre Christensen, Claus Bryld og Mikkel Wold. Se mere på www.liselund.dk

Snoghøj mødet på Liselund (arr. Den grundtvigske kirkehøjskole)

21. -24. august. Tema: 200-året for skoleloven af 1814 samt 100-året for 1. verdenskrigs begyndelse. Mød bl.a. Per Øhrgaard, Ove Kaarsgaard og Thomas Astrup Rømer. Se mere på www.liselund.dk



Gudstjenester i maj, juni, juli og august 2014	HØVE	HAVREBJERG
4. maj (2.s.e.påske)	9.00	11.00
11. maj (3.s.e.påske)	14.00 Børnegudstjeneste m/børnekor	10.00
16. maj Bededag	Ingen	Ingen
18. maj (4.s.e.påske)	9.00	11.00
25. maj (5.s.e.påske)	11.00	9.00
29. maj Kristi Himmelfart	Ingen	Ingen
1. juni	Ingen	Ingen
8. juni Pinsedag	Ingen	9.00 (formiddagskaffe m/brød)
9. juni (2. pinsedag)	11.00 Friluftsgudstjeneste Borgbjerg mindepark. Prædikant: Nana Hauge	Ingen

15. juni (Trinitatis søndag)	Årsmøde i Vejstrup valgmenighed	Årsmøde i Vejstrup valgmenighed
22. juni (1.s.e.trin)	9.00	11.00
29. juni (2.s.e.trin)	11.00	9.00
6. juli (3.s.e.trin)	10.00 Gudstjeneste under bøgen	19.00 (kaffe og kage)
10. august (8.s.e.trin)	9.00	11.00
17 august (9. s.e.trin)	10.00 Liselund Jens Kvist	10.00 Liselund Jens Kvist
24. august (10. s.e.trin)	10.00 Liselund Laura Lundager	10.00 Liselund Laura Lundager
31. august (11. s.e.trin)	10.00 Stevns valgmenighed (sensommerudflugt)	10.00 Stevns valgmenighed (sensommerudflugt)

Nana Hauge holder ferie 29/5-2/6 og 7/7-4/8. Er der brug for kirkelige handlinger henvises til Aslaug Bugge eller Henning Ipsen

ADRESSER

Havrebjerg Valgmenighed

Formand: Henning Ipsen, Lærketofte 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77

Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketofte 12, 4281 Gørlev
tlf. 56 48 42 77

Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226

Høve Valgmenighed

Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61

Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,
tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk

Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,
tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93

Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –
mobil 21 23 68 66

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226

Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74